

GRADUATION SPEECH

Toronto- May 4, 2018

Your Eminence,
Reverend Fathers,
The Honourable Minister of Nova Scotia Mr.
Labi Kousouli,
The Honourable Ambassador of Greece Mr.
Ioannidi,
Archons of the Ecumenical Patriarchate,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

Χριστός Ανέστη! Christ is Risen!

During a certain point in life, we tend to ask ourselves, for what purpose has God made us? In making us in His own image and likeness, He has also endowed us with a particular mission. Something that will allow us to achieve everlasting life and to stay within the path of righteousness; Vocation. Fr. Thomas Hopko states that, "Everyone is called to serve God and their fellow human beings in one way or another, but some are chosen to take on a deeper role." That specific calling is what the Apostles heard when Christ said, "Follow me and I will make you all fishers of men." We hear that same calling today. Vocation is not a personal career choice; rather it is to serve Christ and the Mother Church. By doing so, we are all given an equal chance of participating in our own eternity.

From a certain moment in our lives, we felt like we were called to do more than just serve the church in a basic way. Which is why we both decided to come to the Patriarchal Toronto Orthodox Theological Academy. It is here where we were given the possibility to enrich our faith, knowledge and traditions. However, this could have not been accomplished without the wondrous works of the dean and former deans of this

Σεβασμιώτατε,
Άγιοι Πατέρες,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Nova Scotia κ.
Λάμπη Κουσουλή,
Αξιότιμε Πρόξενη της Ελλάδας κ.Ιωαννίδη,
Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Επίσημοι καλεσμένοι,
Κυρίες και κύριοι,

Χριστός Ανέστη! Christ is Risen!

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ζωής μας έχουμε την τάση να ρωτούμε τον εαυτό μας για ποιο σκοπό μας έπλασε ο Θεός; Πλάθοντάς μας κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσίν Του μας έχει προικίσει με μία συγκεκριμένη αποστολή. Κάτι που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε την αιώνια ζωή και να παραμείνουμε στο δρόμο της δικαιοσύνης: την κλήση. Ο π. Θωμάς Χόπκο λέει ότι: «όλοι καλούνται να υπηρετήσουν τον Θεό και τους συνανθρώπους τους, κατά τον ένα ή άλλο τρόπο, αλλά μόνο ορισμένοι έχουν επιλεγεί να αναλάβουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο». Αυτή τη συγκεκριμένη κλήση είναι που άκουσαν οι απόστολοι όταν ο Χριστός είπε: «ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων». Ακούμε σήμερα το ίδιο κάλεσμα. Αυτό το κάλεσμα δεν είναι μία προσωπική επαγγελματική επιλογή· περισσότερο είναι κλήση για διακονία του Χριστού και της μητέρας Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο δίνονται σε όλους μας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής μας στην πορεία μας προς την αιωνιότητα.

Σε μια συγκεκριμένη στιγμή τη ζωής μας, αισθανθήκαμε κι εμείς ότι κληθήκαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να διακονήσουμε την εκκλησία με έναν βασικό τρόπο. Γι' αυτό αποφασίσαμε και οι δυο μας να έρθουμε στην Πατριαρχική Ορθόδοξη

Academy: Fr. Ignatius, Fr. Christodoulos and Fr. Athenagoras. You have all welcomed us with open arms and have always guided us in the correct path. For that, we will always be grateful to God.

In being here, we have also received the light and the way in which we need to proceed in. By participating in the daily life of the school, we started to find ourselves and our true nature. In so doing, we changed our inner being. Not to become worse, but to become better than what we were. "The more we sacrifice, the more we receive. The more we deny ourselves, the more we feel fulfilled. The more we die, the more we consider life. True happiness only comes through love, and divine love always means sacrificing for the other." Everything Christ does, is done out of the love that He has for mankind. He opens a road for all who want to follow him. This school is just one of the many firm foundations that allowed us to get on that road. Moreover, After being here for 4 years, we both can say that the school has had a great impact on us.

We have made it here with the love and support given by various brothers and sisters. We must mention our deepest gratitude to our amazing professors for their dedication and sacrifice for us. You all have been truly remarkable, and we want to thank each and every one of you from the bottom of our hearts. Thank-you to the staff of the Holy Metropolis, you are the pillars of which the school sits on. To our fellow classmates who graduated before us and who will in the near future, May God bless you and your families. We could have not gotten here if it were not for our Spiritual Fathers, Families and friends. All of you have stood by us in times of distress and managed to keep us headed in the right direction.

Θεολογική Ακαδημία Τορόντο. Εδώ μας δόθηκε η δυνατότητα να εμβαθύνουμε στην πίστη, τις γνώσεις και τις παραδόσεις μας. Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την θαυμάσια συμβολή του διευθυντή μας και όλων των προηγούμενων διευθυντών αυτής της Ακαδημίας: του πατρός Ιγνατίου, του πατρός Χριστοδούλου, και του πατρός Αθηναγόρα. Όλοι σας μας δεχτήκατε με ανοιχτές αγκάλες και πάντοτε μας καθοδηγήσατε στην σωστή οδό. Για όλ' αυτά θα σας είμαστε πάντοτε ευγνώμονες προς το Θεό.

Βρισκόμενοι εδώ λάβαμε τα φώτα και την καθοδήγηση που χρειαζόμασταν για να προχωρήσουμε. Συμμετέχοντας στο καθημερινό πρόγραμμα της Σχολής αρχίσαμε να βρίσκουμε τους εαυτούς μας, την πραγματική μας φύση. Προχωρώντας με αυτό τον τρόπο ο εσωτερικός μας κόσμος άλλαξε. Στόχος μας ήταν να γίνουμε καλύτεροι και όχι χειρότεροι από ό,τι ήμασταν. Όσο περισσότερο θυσιάζουμε, τόσο περισσότερο λαμβάνουμε. Όσο περισσότερο απορρίπτουμε τους εαυτούς μας, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε πλήρεις. Όσο νεκρώνουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο νιώθουμε τη ζωή. Η αληθινή ευτυχία έρχεται μόνο μέσα από την αγάπη και η αγάπη κατά Θεόν σημαίνει πάντοτε θυσία για τον συνάνθρωπο. Ό,τι ο Χριστός κάνει, το κάνει από την αγάπη που έχει για τον άνθρωπο. Ανοίγει ένα δρόμο για όλους όσους θέλουν να Τον ακολουθήσουν. Αυτή η Σχολή αποτέλεσε ακόμη ένα από τα πολλά θεμελιώδη εφόδια που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε αυτή την οδό. Επιπλέον μετά από τέσσερα χρόνια και οι δύο μας μπορούμε να πούμε ότι αυτή η Σχολή είχε μεγάλη επίδραση σε μας.

Τα καταφέραμε ως εδώ με την αγάπη και την υποστήριξη πολλών αδελφών. Εκφράζουμε

In closing, we would like to thank all of you for coming out to support our event, especially, his Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios for all the hard work he has done and will continue to accomplish. May our Resurrected Lord bless you your Eminence, your priests and all of the faithful who are gathered here tonight and throughout this Holy Metropolis.

Thank-you.

Χριστός Ανέστη! Christ is Risen!

την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στους εκπληκτικούς καθηγητές μας για την αφοσίωσή τους και την θυσία τους για εμάς. Όλοι σας είστε πραγματικά αξιοσημείωτοι και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα προσωπικά και όλους εσάς από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε το προσωπικό της Ιεράς Μητρόπολης: εσείς είστε οι πυλώνες που κρατούν τη Σχολή μας. Στους συμμαθητές μας που αποφοίτησαν και πρόκειται να αποφοιτήσουν στο μέλλον, ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί αυτούς και τις οικογένειές τους.

Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ χωρίς τους πνευματικούς μας πατέρες, τις οικογένειες και τους φίλους μας. Όλοι εσείς σταθήκατε δίπλα μας σε ώρες δύσκολες και καταφέρατε να μας κρατήσετε όρθιους στη σωστή κατεύθυνση. Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήρθατε για να στηρίξετε αυτή την εκδήλωση, ιδιαίτερα τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας κύριο Σωτήριο για την σκληρή δουλειά που έχει κάνει και συνεχίζει να επιτελεί. Ο Αναστάς Κύριος να ευλογεί εσάς, τους ιερείς μας και όλους τους πιστούς της Ιεράς Μητρόπολής μας που σήμερα ήρθατε εδώ.

Ευχαριστώ.

Χριστός Ανέστη! Christ is Risen!